



Beste lezer,

In het afgelopen jaar hebben we met hulp van u, onze medewerkers en sponsors weer een mooie mijlpaal mogen bereiken. In de afgelopen jaren is er ontzettend veel materiaal gedoneerd aan onze stichting. Denk hierbij aan verbandmiddelen, afgekeurde EHBO dozen, kleding en diverse andere zaken.

We hebben een container mogen laden en verzenden naar Burkina Faso. Dit heeft wel wat 'voeten in aarde' gehad maar uiteindelijk is deze aangekomen op de plek van bestemming. Wij willen u bedanken voor alle hulp die geboden is. Hoe klein dit soms ook was, het is voor de mensen in Afrika van grote waarde.

Bovenal willen wij God danken voor Zijn trouw en hulp hierin. Doordat Hij ons de mogelijkheden en het vertrouwen gaf hebben wij in Zijn kracht letterlijk mensenlevens mogen redden. Hierover straks in deze nieuwsbrief meer informatie. Ook hebben wij steeds weer de ontvangers mogen wijzen op de Verzender van deze goederen. Aan Hem alle eer hiervoor.

Graag vertellen wij u in dit verslag iets meer over het laden, verzenden en distributie van de container.

Met vriendelijke groet,

Anton Verschoor & Eduard Vel Tromp  
Bestuur

## Het begin

Op 11 en 12 augustus 2017 zijn we begonnen met het laden van de container. Met een vrachtwagen hebben we de spullen opgehaald uit de opslag in Waddinxveen. Daarna zijn we doorgereden naar Roelofarendsveen, waar we een 20ft container gevuld met materialen over hebben geladen in dezelfde vrachtwagen.



De volgende dag zijn we om 7.00 uur weer begonnen op de definitieve laadlocatie met het overladen van de inhoud van de vrachtwagen in de container.

Op deze locatie stond de auto die ook naar Burkina Faso ging. Op de foto ziet u hoe hij van voor tot achter gevuld is EHBO dozen. Tijdens het laden is de bestuurdersstoel ook vanaf boven door het dakraam gevuld.

Om 15.00 uur was het laden gereed en is de container gesloten en verzegeld. De week hierna zijn we druk bezig geweest met het in orde maken van alle documenten, zodat we een goede doorgang zouden hebben bij de douane zowel in Nederland als in Afrika.

## Burkina Faso

In oktober zijn wij (voorzitter Anton Verschoor en bestuurslid Eduard Vel Tromp) naar Burkina Faso (BF) afgereisd en hoopten daar de container aan te treffen. Dit was niet het geval. Volgens de transitair zou de voorzitter van Foundation Guardian Angels Burkina Faso (Burkinese afdeling van de Guardian Angels) vanzelf gecontacteerd worden als de container onderweg was. Helaas bleek de container nog in de haven in Lomé (Togo) te staan.

Doordat wij zelf aanwezig waren, zijn wij in gesprek gegaan met de directeur van het agentschap. Deze gaf aan dat de container kwijt was en dat hij zijn uiterste best ging doen om hem te vinden. Met deze belofte zijn we vertrokken. De ernst van de situatie was hen duidelijk, want binnen 45 minuten werden we gebeld dat de container terecht was, en alles werking gezet werd om hem op de juiste locatie te krijgen. We hoopten dat dit te realiseren was voor ons vertrek naar Nederland. Helaas hebben wij die reis de container niet gezien.

In de daarop volgende weken is er druk gesproken met de verschillende agentschappen. Het transport was half november dan eindelijk onderweg en dit zou mooi uitkomen met de nieuwe reis die we hiervoor hadden gepland. Helaas had de agent in Togo de chauffeur niet voorzien van de juiste papieren waardoor we een oponthoud hadden van 10 dagen bij de grens, met daarbij een boete van ongeveer € 750,- Na betaling hiervan mocht de vrachtwagen door en konden we na een paar dagen dan eindelijk de container leeg halen bij een opslaglocatie.

In een avond tijd hebben we de container gelost. In de dagen hierna konden we beginnen met het sorteren van alle materialen. Steriele, niet steriele materialen, apparatuur, kleding en diverse andere medische materialen en apparaten werden in aparte groepen geplaatst, zodat we dit makkelijk konden meenemen als we naar de projecten zouden gaan.

De kleding, EHBO dozen en de tafels en stoelen moesten ook nog uitgezocht worden. U kunt zich voorstellen dat er in een container van 12,2 mtr lang



met een breedte van 2,4 mtr en 2.90 mtr hoog heel veel materialen kunnen. Wat een zegen hebben we mogen ontvangen en geven!



## School in Ouagadougou

Als eerste project om te bezoeken kwam de school van Eglisé de Pentecoté aan de beurt. Hier hadden we in het verleden de tafels en stoelen voor de kinderen beloofd. De kinderen van deze school zaten tijdens de les op de grond of deelden een houten bankje. Door het brengen van deze materialen kunnen de kinderen op een normale stoel en tafel zitten tijdens de les.

## Kaya

De volgende dag hebben we alle materialen geladen die voor het hospitaal in Kaya bestemd waren. Rond de middag zijn we vanuit Ouagadougou vertrokken naar Kaya. Dit is een rit van een ruime 2 uur. De conditie van de weg was zodanig slecht dat we soms stapvoets moesten rijden. Aangekomen bij Kaya was er een blokkade op de weg. We konden niet meer voor of achteruit. Het bleek dat er een volksopstand was i.v.m. de veroordeling van een paar mensen eerder die dag. Hier waren de burgers het niet mee eens, dus gingen ze de straat op. Na een gesprek tussen de pastors en de leiders van de opstand kregen we toestemming om de straat over te steken en door te gaan. Helaas stonden we aan de overkant van de weg weer stil en mochten we echt niet verder. De pastors wilden hoe dan ook door naar de kliniek, maar wij besloten om niet door te gaan. Met behulp van een projectwerker van

Compassion konden wij ontsnappen via de bush. We hadden hierna een voorspoedige terugreis en waren aan het begin van de avond weer terug in Ouagadougou. De opstand in Kaya heeft tot ongeveer 22.00 uur geduurd en de pastors zijn na het bezoek aan de kliniek ook ontsnapt via de bush. Zo waren we allemaal uiteindelijk weer terug op de

pech langs de kant van de weg stond. Na ons ontbijt zijn we dan ook die kant op gegaan om te zien wat er moest gebeuren om toch door te kunnen gaan. Na ruim een uur langs de weg te hebben gestaan, hebben we besloten om de auto door te slepen naar Koudougou zodat deze naar de garage kon voor



plek waar we verwacht werden.

reparatie.

## Dorp Sali Marta

De volgende dag zijn we gaan laden voor de projecten in de regio Koudougou. Als eerste was het dorpje van Sali Marta (verpleegkundige) aan de beurt. Hier werden wij ontvangen door de dorpsoudsten met een korte ceremonie vanwege de donatie van de materialen.

De reparatie van de auto zou dusdanig lang gaan duren, dat we aan het eind van de ochtend hebben besloten om een aantal materialen over te laden in onze auto en zo door te gaan naar het dorp. Ook hier in Doudou werden we opgewacht door de vertegenwoordigers van het ziekenhuis en het dorp en konden we na een aantal korte toespraken ceremonieel de materialen overhandigen. Als dank hebben we een aantal kippen mogen ontvangen. Dit is in Burkina Faso een gewoonte om als dank te



Wegens ruimtegebrek hebben wij alleen kunnen brengen wat in de kofferbak van onze auto paste, dit neemt niet weg dat dit voor hun van grote waarde was. Zo hebben wij ook in dit dorp weer mogen getuigen van Zijn liefde. Telkens als de bewoners ons wilden bedanken mochten we naar Hem wijzen en zeggen dat Hij het is die dit brengt en dat wij slechts een hulpmiddel zijn in Zijn hand. Dank God hiervoor en niet ons!

geven voor het bezoek / cadeau.

## Doudou

Vroeg in de morgen kregen we bericht dat de auto die de materialen aan zou voeren naar Doudou met

## Gnagado en Yaogin

Soms blijven woorden en bezoeken lang in onze herinnering hangen omdat ze ons raken. Dit gebeurde bij ons dan ook in deze dorpen. Toen wij hier in mei voor het eerst hier een bezoek brachten, vertelde de verpleegster dat ze geen plastic handschoenen hadden die ze bijvoorbeeld konden gebruiken tijdens de bevallingen. Tijdens onze rondleiding zagen we dat er grote nood was aan allerlei gebruiksmaterialen. Denkt u hierbij aan

verband, maar ook aan steriele middelen. Op dat moment konden wij een aantal dozen materialen achterlaten, zodat ze in ieder geval iets aan materialen hadden. U snapt dat wij hier niet konden gaan vertellen dat deze materialen in het rijke Europa afval zijn. En dat wat wij aan materialen inzamelen, wij dit in Nederland niet eens meer mogen gebruiken. Hier in Afrika is alles zonder datum en kan elk rolletje verband levensreddend zijn. Wat een zegen dat zoveel mensen in Nederland ons hebben kunnen vinden om de materialen te komen brengen. In deze dorpen is het dan ook dat we een grote gift hebben mogen brengen van veel, heel veel materialen. Van verband en handschoenen, tot een sterilisator en waterfilter aan toe. Ook een poststoel en andere hulpmiddelen zaten hierbij. Wat een zegen!

De mensen vonden dit zo bijzonder dat ook de pers hierbij aanwezig was. Deze heeft ons geïnterviewd en er een artikel over op hun website geschreven. Aangezien we in dit bezoek twee dorpen hebben bezocht, hebben we bij het 2e dorp ook wat materialen aangeboden. De verantwoordelijke van beide ziekenhuizen zullen er samen voor zorgen dat alle materialen eerlijk verdeeld en gebruikt worden daar waar het nodig is.



## Blindenschool Ouagadougou

Op de blindenschool hebben we door de jaren heen vaker wat verbandmaterialen gebracht. Doordat de kinderen blind of slechtziend zijn, hebben ze regelmatig ongelukjes waardoor ze verwond raken. Wat fijn dat we daar opnieuw mochten helpen door het brengen van een controletafel en wat gebruiksmaterialen. Tevens hadden we van een sponsor in Nederland een aantal dozen met sjaals gekregen. Meer dan 75 sjaals hebben we hier mogen achterlaten zodat de kinderen met de kerst een cadeautje konden krijgen, wat ze dan ook kunnen gebruiken in de koude tijd.

Na het bezoek aan de blindenschool kwam er een einde aan deze mooie reis en zijn we vertrokken naar Nederland. Maar met het einde van deze reis was het uitdelen nog niet klaar.

## Vervolg

Ons team in Burkina Faso is nog doorgegaan met het uitdelen van materialen en is inmiddels nog niet klaar. Ook het nieuws wat we van het team ontvingen willen wij u niet onthouden.

Ongeveer 3 weken na ons vertrek kregen wij het bericht dat in een ziekenhuis, waar wij onder andere een beademingsballon hebben mogen doneren, het leven van een baby is gered. Na de geboorte wilde het ademen en de hartslag niet op gang komen. Door middel van hartmassage en de mogelijkheid van beademen met de beademingsballon heeft deze jongen het gered. Dank God voor dit grote wonder.

Bij Eglisé de Pentecoté (Pinkstergemeente) is kleding afgegeven, zodat zij deze weer door kunnen geven aan de armen die geen geld hebben om hier zelf in te voorzien. Ook bij de blindenschool is kleding afgegeven. Helaas lopen hier regelmatig kinderen in jute kleding vanwege armoede. Vanuit de maatschappij worden deze kinderen gezien als een vloek. Wat is het toch fijn om een zegen te mogen zijn in deze omgeving!



## Hospitaal Ipelce

Iets ten zuiden van Ouagadougou ligt het dorpje Ipelce. Hier staat een ziekenhuis en een weeshuis welke beiden zijn bezocht door het team en zijn gezegend met zowel medische materialen als kleding.

De voorraad in Burkina Faso begint aardig op te raken, maar gelukkig weet u ons steeds beter te vinden. Mede hierdoor zijn we in de gelegenheid om weer opnieuw te gaan sparen voor het versturen van een container naar Afrika.

Namens het bestuur, ons team in Burkina Faso en alle mensen die we hebben mogen zegenen met materialen willen we u van harte danken voor uw donatie, gebed en/of inzet.



Stichting Guardian Angels Nederland  
Postbus 123  
2740 AC Waddinxveen

[www.guardian-angels.nl](http://www.guardian-angels.nl)  
[info@guardian-angels.nl](mailto:info@guardian-angels.nl)

+31 (0)85 800 0031 (info)  
+31 (0)85 800 0032 (Projecten Burkina Faso)